

ANNA

Lukas 2:36-39

Ds. A.A. Leenhouts

Uitgesproken in 1987

Redactionele bewerking S.B. Leenhouts-van der Kruijt 2021



GETUIGENIS
EN EENHEID

ANNA

Lukas 2:36-39

Ds. A.A. Leenhouts

Uitgesproken in 1987

Redactionele bewerking S.B. Leenhouts-van der Kruijt - 2021



GETUIGENIS EN EENHEID

Stichting Getuigenis en Eenheid
Postbus 64814, 2506 CE Den Haag
info@getuigeniseneenheid.nl
www.getuigeniseneenheid.nl

© Ds. A.A. Leenhouts: “Anna”
Lukas 2:36-39 (1987)
Redactionele bewerking 2021

ANNA

‘Ook was daar Anna, een profetes, een dochter van Pnánuel, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen, nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaar had geleefd, en nu was zij weduwe, ongeveer vier en tachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten. En toen zij alles volbracht hadden, wat volgens de wet des Heren te doen was, keerden zij terug naar Galiléa, naar hun stad Nazareth.’
(Lucas 2:36-39)

VERLOSSING VOOR JERUZALEM

Over de profetes Anna staat in Lucas 2:38 geschreven: *‘En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten’.*

Van Simeon lezen we: *‘...hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Geest was op hem.’* (Lucas 2:25) De Schrift toont ons hier een verrassende combinatie: De Heilige Geest en de vertroosting van Israël. Verrassend, omdat dit door de kerk van alle eeuwen praktisch uit elkaar getrokken is. Het gaat hier dan ook expliciet over de *vertroosting van Israël*. Niet die van Rome, of Mekka of Amsterdam, maar van Israël. Simeon geloofde dat God heel concreet Israël verlossen zou. En dat kwam omdat de Heilige Geest op hem was.

Lucas beschrijft hier de korte eredienst van de voorstelling van Jezus in de tempel. Daarbij is ook de profetes Anna aanwezig. Van haar lezen wij: *‘En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten’.*

Ook dit moeten wij heel concreet nemen: Zij verwachtte de *verlossing van Jeruzalem*. Het staat op dezelfde lijn als wat er van

Simeon staat: *‘...hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Geest was op hem.’*

Hier is een profetes die ook door de Heilige Geest spreekt tot allen die voor *Jeruzalem* verlossing verwachtten.

Dit staat geestelijk naast wat Maria sprak in haar lofzang en wat Zacharias zong toen zijn tong weer losgemaakt werd:

‘Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, – gelijk Hij gesproken heeft tot onze vadersen – voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.’¹

Opdat zij – verlost van hun vijanden – Hem zouden dienen in heiligheid en vrede. Zonder vrees voor de vijanden, maar in de vrede Gods.

Zo zou ik nog enkele teksten uit Lucas kunnen noemen. Want dit staat geestelijk ook op één lijn met de lofzang van de engelen boven de velden van Ephraïm, en de aankondiging: *‘Ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen.’²* Daarmee wordt heel concreet het volk Israël bedoeld.

In Lucas 24: 21 horen we de Emmaüsgangers, die ontroostbaar waren in hun ziel, tegen de ‘onbekende’, die met hen meegaat, zeggen: *‘Wij leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou.’* Daarop zegt Jezus niet: Maar dan hebben jullie een verkeerde Israël-visie en een totaal verkeerde verwachting. Daar moet je vanaf stappen. Het is nu gebeurd met Israël en met Jeruzalem’.

Neen!

Dan zegt Hij:

‘O, onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus niet lijden om in Zijn heerlijkheid in te gaan?’

Hij is het die Israël verlossen zou!

¹ Lucas 1:53-55

² Lucas 2:10

Dit staat ook op één lijn met de woorden van Jezus, vlak voor Zijn Hemelvaart, waarin Hij de discipelen oproept niet te scheiden van Jeruzalem – juist in verband met de komst van de Heilige Geest – en als antwoord op de vraag: *Here, hersteld Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?*³

Als wij verder het werk van Paulus bekijken, dan is het eigenlijk ook één band met Jeruzalem. Ook als hij de verre heidenwereld intrekt, weet hij: via de grote heidenwereld zal God Zijn schreden straks weer richten naar het oude volk.

Wanneer hier de profetes Anna spreekt tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachtten, dan is hier *concreet* Jeruzalem mee bedoeld.

Meestal staat de Statenvertaling dichter bij de grondtekst dan de nieuwe vertaling, maar in dit geval is de nieuwe vertaling beter. In de Statenvertaling lezen we dat Anna de verlossing *te* Jeruzalem verwachtte. Maar de beste vertaling is hier voor Jeruzalem, of *van* Jeruzalem.

Als er een verlossing *te* Jeruzalem zou zijn, dan zou het kunnen zijn voor degenen die in Hem geloofden, en dat dit helemaal in het verticale getrokken werd, zonder dat er voor de concrete stad verlossing was. Neen, het is de verlossing *van* Jeruzalem.

Dit slaat terug op de beloften van God in het Oude Testament. En als wij de woorden van deze profetes en van de Heilige Schrift – dus Gods Woord – serieus willen nemen, dan zijn we genoodzaakt om even nader stil te staan bij het woord ‘verlossing’.

In het Grieks staat daar het woord *lutrosis* (loskoping, verlossing).

Juist uit eerbied voor de openbaring die hierin schuilt, heb ik er verschillende Griekse Woordenboeken en Encyclopedieën op nageslagen en het vergeleken met het Oude Testament, waar het ten slotte op teruggaat via de Septuaginta. Dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament die ongeveer 200 jaar voor Chr. in Egypte is ontstaan. Vanuit die vertaling zijn er veel begrippen in het Nieuwe Testament terechtgekomen.

3 Handelingen 1:4-7

HET JUBELJAAR

Het woord ‘verlossing’ gaat terug op het Hebreeuwse woord *Goël*, ‘Losser’, of *gullah*, ‘lossing’, zoals dat beschreven is in Leviticus 25:24, waar het gaat over het Jubeljaar.

De profeten hebben heel concreet beloofd dat er een lossing zou komen voor de stad Jeruzalem en voor het volk van Israël. In Jesaja 52:1-3 vinden we dit al genoemd:

‘Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, heilige stad. Want geen onbesnedene of onreine zal meer in u komen. Schud het stof van u af, welaan, zet u neder, Jeruzalem; maak de banden van uw hals los, gevangene, dochter Sions. Want zo zegt de HERE: Om niet zijt gij verkocht, zonder geld zult gij worden gelost.’

In Jesaja 54:5 lezen we: *‘Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw lossing is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden.’*

En in vers 7: *‘Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Lossing, de HERE.’*

En juist nu Jezus als eerstgeborene gelost wordt voor de tempeldienst, spreekt de profetes Anna – door de Heilige Geest – over de lossing van Jeruzalem door *deze* Lossing.

Uw Lossing – zal ze gezegd hebben – is de HERE.

Hier is Hij! De Lossing, die de losprijs gaat betalen voor de ‘lossing’ van Jeruzalem.

Voor het Jubeljaar!

Het Jubeljaar is een van de prachtigste instellingen die God gegeven heeft voor Oud-Israël. Zeven keer zeven is negenenvestig, plus één.

Het vijftigste jaar moest het Jubeljaar zijn – het grote Sabbatsjaar.

Als er een familie verarmd was, dan moest de naaste bloedverwant het land weer terugkopen, en zijn broer of een andere verwante ‘lossen’, zodat hij het stuk grond weer terugkreeg. Als hij dat niet kon doen, dan kwam toch in het vijftigste jaar – het Jubeljaar – al het bezit weer aan de oorspronkelijke familie terug.

Bedenken wij dat Jeruzalem de stad van de grote Koning is, waarover God gezegd heeft: *‘Daar zal Mijn Naam zijn’*. Satan echter, die altijd tegen God vecht, heeft deze stad aan God ‘ontroofd’ door de ontrouw van Zijn eigen verkoren volk. Maar het ging in vlammen op en de kinderen Israëls werden verstrooid over de gehele wereld. Er komt echter een ‘Jubeljaar’, waarin God als het ware ‘Zijn bezit’ weer terugkrijgt en waarbij Zijn eigen volk het tegelijkertijd ook weer in bezit mag nemen, met het doel om er als een ‘koninkrijk van priesters’ God mee te dienen.

Bij Zijn verschijning op de Sinaï sprak Hij tot Mozes: *‘Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk’*.⁴

Dat is in de loop der geschiedenis aan God ‘ontvreemd’. Hij is Zijn priestervolk kwijt. Maar Hij gaat het lossen. De lossing waarover Jesaja spreekt is hier ook bedoeld als de opheffing van de ballingschap. *Uw Losser is de Here*, die u loskoopt uit de gevangenschap en de verarming. Het is alsof God zegt: Ik word er Zelf ook door gelost, want Ik krijg Mijn ‘bezit’ weer terug als de oorspronkelijke Bezitter. En tegelijkertijd geef Ik Jeruzalem en Kanaän weer terug aan degenen die Ik het in bezit gegeven had. Maar alleen om Mij in die functie te dienen. *‘Want het land is van Mij’* zegt God in Leviticus 25:23, *‘en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij’*.

Het land is niet van de Arabieren en niet van de Joden. Het land is van God.

Dit is van de hoogste actualiteit – juist nu de vraag urgent is aan wie Jeruzalem toebehoort. Is de stad voor de Joden of voor de Arabieren?

Hoe moet dit vraagstuk worden opgelost? Kun je Jeruzalem lossen

4 Exodus 19:6

door een stukje Gaza of Golan terug te geven? Wordt Jeruzalem dan verder niet meer geclaimd door de Arabieren, en kunnen de Joden het dan in bezit nemen? Niet om een koninkrijk van priesters te zijn, maar om daar als een seculier, werelds volk te leven – zonder verbond en zonder een vleugje van ‘koninkrijk van priesters’ te zijn?⁵ Kunnen ze op die manier Jeruzalem aan God ‘ontstelen’?

Onmogelijk!

Het is van het grootste belang dat er in Jeruzalem geluisterd wordt naar de profetes Anna van vierentachtig jaar oud.

Wij kunnen geen bladzijde in de Bijbel opslaan of het is hoogst actueel. De boodschap van het Sabbatsjaar en het Jubeljaar is een geweldige boodschap. Ook de boodschap van Jesaja 61 is majesteitelijk groot:

‘De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; (...)

Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudde te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn; maar gij zult priesters des HEREN heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volkeren genieten en u op hun heerlijkheid beroemen.’⁶

Daarom heeft het mij diep getroffen dat de Heer in 1948 rechtstreeks in deze termen gesproken heeft: *‘Als Ik twee dagen zwijg, denkt ge dan o mens, dat er nimmer een dag van vervulling over Mijn gekochten zal aanbreken?’*

Met andere woorden: Denk je dat er geen dag van verlossing zal komen voor Zijn gekochten – Zijn eigendomsvolk – waarvan Hij de

5 Uitgesproken in 1978. Omwille van de authenticiteit is deze historische context gehandhaafd.

6 Jesaja 61:1-6

Bezitter is? Denk je dat het volk, dat Hem door de duivel eigenlijk 'ontstolen' is, en daardoor verarmd en verstrooid is over de hele wereld, en zijn functie niet uitoefent, in het Jubeljaar niet opnieuw in Zijn volle bezit zal terugkeren?

God wil de vrede der wereld in de grote Losser, Jezus Christus, die daarvoor de prijs gaat betalen. Daaraan is verbonden het aanbreken van de 'tijden van verkwikking'.

ZIJN WIJ NOG VRIJ?

In de wereld vecht en jaagt iedereen om weer een beetje bezit terug te krijgen. In de wereldpolitiek staan rechts en links in een hevige spanning tegenover elkaar. En het gaat allemaal om het bezit. Het bezit van arbeidsplaatsen en een vast loon, de fabriek die moet doordraaien etc.

Bezit, bezit, bezit.

Alle volkeren worstelen daarmee. Men schijnt brood en vrijheid niet te kunnen combineren.

Veel volken bezitten hun eigen land niet meer en zijn vreemdelingen in hun eigen land. Allen wachten zij op de 'lossing', waarbij zij het oorspronkelijke bezit van de eigen bodem weer terug kunnen krijgen.

Heel de wereld is in nood. En overal wil men zelf met geweld de 'lossing' gaan forceren.

Ook Jeruzalem is niet vrij. Zoals het nu is, is nooit de bestemming van Jeruzalem geweest. Jeruzalem zal niet Mohammedaans worden en niet Joods. Het zal de stad van God zijn.

Het is een hele diepe zaak, die hier aan de orde is.

Simeon verwachtte de vertroosting Israëls. Nu, de vertroosting Israëls is waarvan Jesaja en de andere profeten gesproken hebben: *'Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is Zijn naam; en uw lossing is de Heilige Israëls'*.

De vertroosting Israëls is, dat God zal komen om voor een verloren wereld werkelijk waar te maken wat door de profeten is gezegd over de functie van het verkoren volk in het midden van de wereld. Dat zal

het onderpand zijn voor de doorbraak van het Koninkrijk van God.

Het is heel wonderlijk dat wij nu staan aan de rand van zesduizend jaar geschiedenis, gerekend vanuit het begin van de heilsgeschiedenis, en er nu een zevende ‘Godsdag’ moet aanbreken. Ik ben er zeker van dat die zevende Godsdag het grote Jubeljaar van God wordt.

Daarom spant het nu zo om Jeruzalem.

De grootmachten proberen Israël onder druk te zetten om steeds meer een beetje toe te geven en wat nederzettingen prijs te geven om daarmee de vrede te kopen. Maar ze kunnen er de vrede niet mee kopen om zo ‘lossing’ te verkrijgen.

Welk land is werkelijk nog vrij?

Als wij niet oppassen zitten wij hier ook in een botsing tussen rechts en links, met alle geweld erbij. Er zijn grote zorgen over de NAVO en de Russen.

Zijn wij nog vrij?

De enige mogelijkheid om tot vrijheid en vrede te komen is dat de Here God optreedt in deze wereld en de lossing voor Jeruzalem gaat verzorgen vanuit het bloed van Zijn lieve Zoon Jezus Christus, waarvan wij slechts een teken mogen oprichten. Waarvan wij zelfs mogen getuigen door onze daden en ook door het herstel van de ene Tafel des Heren, waarmee wij proclameren: Jezus is de lossing. Door de kracht van het bloed van Jezus Christus wordt de satan, die alles aan God en aan Zijn gemeente en aan het Jodendom ontroofd heeft, overwonnen.

TERZELFDER URE

Nu krijgt het feit dat Anna er *terzelfder ure* bij staat als Jezus wordt voorgesteld in de tempel, voor mij een grote betekenis.

We hebben gezien dat Simeon door de Heilige Geest geleid werd naar de tempel, juist op het moment dat Jezus zou worden voorgesteld. Die voorstelling betekende dat Jezus – volgens de wet op de eerstgeborenen – gelost moest worden. In Exodus 13:2 lezen we dat de HERE tot Mozes sprak: *‘Heilig Mij alle eerstgeborenen,*

die onder de Israëlieten het eerst uit de moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn Mijn eigendom.'

Iedere eerstgeboren zoon moest worden gelost als herinnering aan de sterke hand waarmee zij waren uitgeleid uit Egypte.⁷

Jezus moest dus – als eerstgeborene – voor de tempeldienst gelost worden, vanwege de verlossing uit Egypte door het bloed van het Paaslam dat aan de deurposten gestreken werd. En door Zijn lossing en voorstelling aan de Heer, begint Hij in principe al te fungeren in Gods tempel. En juist op dat moment is Simeon in de tempel en begint hij te profeteren:

*'Deze is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt...'*⁸

*'Licht tot openbaring voor de heidenen – door Hem gaat God het heil voor alle volken uitwerken – en heerlijkheid voor Uw volk Israël.'*⁹

Simeon geeft meteen commentaar op het fungeren van dit Kind. Maar ook Anna geeft een geweldig – niet mis te verstaan – commentaar. Ze spreekt tot allen die de verlossing voor Jeruzalem verwachtten. Ze roept het uit: Dit is de lossing van Jeruzalem. Dit is de vervulling van Jesaja.

Er is op het ogenblik eigenlijk veel meer aan de gang dan wij vermoeden.

Dit wordt de eenheid ook van de christelijke gemeente, als wij gaan zien dat de wereld dreigt onder te gaan vanwege het zoeken naar de verkeerde oplossing voor Jeruzalem, en wij als Avondmaalsvierende gemeente in Gods kracht tot heel die verwarde wereld mogen zeggen: Dit is de *'goël'*, de verlossing. Dit is de prijs die betaald is om Jeruzalem vrij te stellen voor God – als het centrum van de priesterdienst voor de Allerhoogste.

7 Exodus 13:13

8 Lucas 2:34

9 Lucas 2:32

Natuurlijk sluit ik de individuele zaligheid der zielen om naar de hemel te gaan niet uit. Dat sluit ik juist in. Maar de apostel Paulus spreekt over de wegen Gods. En dat zijn de wegen die God aflegt door de grote wereldgeschiedenis. Niet alleen verticaal dat je in de hemel komt als je gelooft in Jezus, maar ook horizontaal. God heeft een plan met de volkeren en met Jeruzalem. Hij gaat Jeruzalem lossen en het bloed van Jezus effectief maken voor Jeruzalem. Daar zal Zijn Naam zijn. Daarom heeft Jezus aan Zijn discipelen de opdracht gegeven niet te scheiden van Jeruzalem. Daar ontvang je de Heilige Geest. *‘Gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in heel Judéa en Samaria en tot het uiterste der aarde.’* Zo zal het koninkrijk aan Israël worden opgericht.¹⁰

Stel u voor, dat Simeon een godsspraak had gekregen dat hij niet zou sterven eer hij de Messias Gods had gezien, en de voorstelling van Jezus in de tempel al had plaatsgevonden en hij later via derden moest horen dat de Messias geboren was en door Zijn vader en moeder weer meegenomen was naar het Noorden – naar Nazareth.

Het is natuurlijk een rare veronderstelling. Want als de Heilige Geest aan die enkeling in Jeruzalem een godsspraak geeft: ‘Simeon, jij verwachtte de vertroosting van Israël. Je hield in geloof vast aan de Naam IK BEN DIE IK BEN. Welnu, je zult de dood niet zien, totdat jij Hem hebt gezien’, dan is er een verantwoordelijkheid voor de Heilige Geest, dat hij precies op tijd in de tempel is. Als Jozef en Maria – na haar reiniging te hebben volbracht – in de tempel komen om dit Kind naar de wet te lossen, dan stuurt de Heilige Geest exact op het goede tijdstip Simeon naar de tempel toe. Hij komt geen kwartier te laat, en misschien ook geen kwartier te vroeg. Hij is er en hij spreekt door de Heilige Geest: Dit is de functie van dit Kind. Hij is door God gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Simeon profeteert op slag, en levert Gods commentaar op de bedoeling van dit Kind. *Juist* op het moment van Zijn lossing naar de wet.

En stel u voor, dat de profetes Anna er niet bij geweest zou zijn. Zeven jaar van haar jonge leven heeft zij met haar man geleefd. Misschien

10 Handelingen 1:4-8

was zij een jaar of zeventien toen zij trouwde. Dat weten we niet. Maar als zij vierentachtig jaar is als Jezus wordt voorgesteld in de tempel, dan leert een rekensommetje dat zij op dat moment ongeveer zestig jaar weduwe moest zijn geweest. Zij was van de rijke stam van Aser, dochter van Phánuël. Phánuël betekent Pniël – worsteling Gods. Ze trouwde niet meer, maar diende God dag en nacht in de tempel met vasten en bidden. Zich met heel haar wezen concentrerend op de levende God van Israël. Dat was haar levensvulling en levensvreugde. En zij was erkend als profetes. Niemand verwachtte van deze vrouw komedie. Ze verdroeg spot en hoon, ook bij een oppervlakkige verpolitiekte priesterschaar en te midden van de letterlijke koehandel die er in de tempel plaatsvond. Ze heeft met afschuw moeten zien het eraan toeging, en hoe alles aan de Romeinen verkwanseld werd en hoe zelfs de hogepriesters van tijd tot tijd oppertollenaars waren en schatplichtig aan de Romeinse heersers.

Anna was een profetes.

Het zou ondenkbaar zijn als zij door de Heilige Geest steeds maar weer de spoedige komst van de Messias moest aankondigen, en heeft moeten herinneren aan de tekst uit Maleachi 3:1: ‘...plotseling zal tot Zijn Tempel komen de Here...’ zij er dan zelf op het moment suprême niet bij zou zijn. En dat zij het ook van horen zeggen had moeten hebben. Of dat zij per ongeluk nog doorging met profeteren dat de Messias spoedig geboren zou worden.

Neen!

Als de Heilige Geest deze profetes laat profeteren – en het Kind dan in de tempel wordt voorgesteld – dan zorgt de Heilige Geest er ook voor dat Anna daarbij staat.

Haar klok liep – geestelijk gesproken – goed. Ze is niet één uur mis. Geen uur te vroeg en geen uur te laat. Zij kwam *op datzelfde ogenblik daarbij staan*.

Als de Heilige Geest de engel Gabriël precies aan de rechterzijde van het reukofferaltaar laat verschijnen aan Zacharias, dan kan God op de aarde ook mensen precies op het rechte moment sturen. Anna kwam – door God geleid – op het juiste moment daarbij staan om tot allen

die de verlossing van Jeruzalem verwachtten te zeggen: *‘Hier is de Losser!’*

TEMPELWERK

Er zijn door de Vader tijden en gelegenheden gesteld die Hij in Zijn eigen machtige handen houdt. Maar als door een eendrachtige erkenning van het bloed van het Lam de gemeente van Christus over de hele wereld in het uur van grote nood op moet staan in een samengebundelde barmhartigheid aan het Joodse volk, dan komt die gemeente – door de Heilige Geest – op het juiste moment daarbij staan om te helpen: *‘...opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden.’*¹¹

De ‘Losser’, gaat, door de prijs die Hij op Golgotha betaalde, Zijn volk samenvoegen. En in die samenvoeging maakt Hij hen barmhartig voor Zijn verkoren volk, met het doel Jeruzalem te ‘lossen’.

Dan wordt de tempel van Openbaring 11:1 – na het brullen van de leeuw en de donderslagen in Openbaring 10 – opgericht. Want het is al ‘tempelwerk’ dat hier geschiedt.

Anna week niet uit de tempel. Ze wist dat al die herinneringen in de tempel niet voor niets waren. Zoals er staat in Psalm 77 vers 7 (berijmd):

*Ik zal gedenken hoe voor dezen, ons de Heer heeft gunst bewezen;
‘k zal de wonderen gadeslaan, die Gij hebt vanouds gedaan.
‘Zal nauwkeurig op uw werken en derzelve uitkomst merken;
en in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht.*

Daar leefde Anna in. Dat dronk zij in. Dat was heel haar zijn, haar wezen. Dag en nacht, ononderbroken, diende zij God met vasten en bidden. En God liet Zich door haar dienen. De naam IK BEN DIE IK BEN had een afglans in haar ziel.

Er zijn in de hemel engelen die gedurig en onophoudelijk God

11 Romeinen 11:31

aanbidden en danken, loven en prijzen. Engelen, die dag noch nacht rust hebben om God te loven.

Waar de Heilige Geest werkelijk neerkomt, ontstaan geen labiele gelovigen. Maar daar ontstaat de continuïteit van een doorlopende aanbidding van God.

Anna hield niet op met bidden. En daarom was deze oude vrouw, gewoon zoals zij daar aanwezig was in de tempel, een lichtstraal van het aangezicht van IK BEN DIE IK BEN. Daar moesten de priesters maar naar kijken, en als zij haar goed zagen, zagen zij het licht van God.

Niemand mag zeggen dat het leven van een oude vrouw of man, of van een eenzame, niets te betekenen heeft. Waar de levende God werkelijk gezocht en gediend wordt, daar komt Hij binnen met al Zijn glorie en luister. Daar komt de Naam binnen. En in die Naam is kracht en overwinning.

Als we Anna in die tijd goed hadden kunnen gadeslaan, dan zouden we de glorie en luister in haar ziel ontdekken. Zij stond 'majesteitelijk' boven de afval en het geknoei. Boven de tempelhandel, het ongelooft en de wanhoop. Zonder onderbreking diende zij daar God. En dan is zij er ook op hetzelfde ogenblik bij als Jezus wordt voorgesteld in de tempel. Zij kwam op hetzelfde ogenblik daarbij staan en loofde mede God, en sprak tot allen die voor Jeruzalem de verlossing verwachtten. De 'gullah', waarbij het bezit weer terugkeert naar de oorspronkelijke bezitter. En dat gaat komen!

DE VERSCHIJNING VAN JEZUS IN ZIJN TOEKOMST

De Here Jezus heeft ons, in Zijn rede over de laatste dingen, allen ernstig gewaarschuwd om niet te vervallen in dronkenschap, brasserijen en andere verkeerde dingen die tot deze wereld behoren, en dat wij onszelf niet zullen bedriegen. *'Waakt dan te allen tijde, biddende dat gij in staat moogt wezen te ontkomen alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.'*¹²

12 Lucas 21:34-36

Het is eindtijd als die grote dingen met Israël aan de gang zijn. En die *zijn* aan de gang. De ontknoping komt spoedig, en die zal voor sommigen niet meevallen. Want het wordt gloeiend heet op de wereld. Het zijn de naderende voetstappen van de Rechter, en de dingen van de eindtijd die bezig zijn in vervulling te gaan. Maar als het komt – en tenslotte komt het voor ons allemaal bij de verschijning van Jezus in Zijn toekomst – dan is het toch iets geweldigs als ook van ons gezegd kan worden: Hij, zij, was er op datzelfde ogenblik bij.

Wat er met Israël gebeurt is slechts een voorteken. Het is de eed van God dat, als de zevende engel bazuïnt, de verborgenheid Gods openbaar wordt.

We denken allemaal nog een grote marge te hebben in de aardse tijd. Maar God bedoelt uiteindelijk niets anders dan dat eenmaal de grote lossing van hemel en aarde komt, bij Zijn verschijning in Zijn toekomst. Want Hij is de Losser. Hij maakt alle dingen nieuw en geeft alles weer aan de oorspronkelijke bezitter terug.

Het grote Jubeljaar komt ook. Niet alleen de tijden van verkwikking, maar ook het eeuwige Jubeljaar zal eens aanbreken. En als de Losser komt, dan is het wel heel mooi als ook van ons met voor- en achternaam gezegd kan worden: Hij, zij was op datzelfde uur daarbij. Bij die grote schare die voor eeuwig gelost en verlost werd.

Kunnen wij daar zelf iets aan doen?

Alleen dit: Geloof in de Here Jezus Christus, en gij zult zalig worden.¹³

Maar neemt u de profetes Anna ook een beetje als geestelijk ‘model’. Als we het bidden en worstelen met God gaan vergeten, en maar blijven jagen naar de vele wereldse genoegens die via de media op ons afstormen, en daarmee de ziel gaat vervullen, dan kon het weleens zijn dat we er niet bij zijn, en je ‘de bus wel mist’.

Daarom wil ik heel uitdrukkelijk ook zelf opnieuw luisteren naar deze profetes. Want zij heeft ook mij iets te zeggen. Voordat je er erg in hebt, trap je erin en sleurt de wereld je mee met al zijn lawaai en genot. Deze wereld met zijn beslommingen en hoogconjunctuur heeft een ontzaglijke zuigkracht.

13 Handelingen 16:31

Figuurlijk gesproken is dan de profetes Anna welkom in mijn leven – met haar vermaning en levensmodel.

We moeten geen nonnen of kloosterbroeders worden. Dat is de bedoeling niet. Maar misschien moeten wij wel wat veranderen. Misschien moeten wij weer de binnenkamer zoeken waarover Jezus sprak: Ga in uw binnenkamer. Met het dienen van God, met bidden, met lofprijzing, met vasten, met geconcentreerd zijn op de komst van het Koninkrijk Gods. Dat in ons leven de lossing effectief zal worden en het kruis van Jezus zal doorwerken, en de kracht van het bloed van het Lam openbaar zal worden. Laten wij bidden dat de Heilige Geest de harten zal veroveren en de gemeente van Christus tot een eendrachtige erkenning zal komen van de grote Losser en we eindelijk Jeruzalem en daarmee de hele wereld iets mogen zeggen.

Maar als er in ons leven niets ontdekt wordt van het leven van Anna, en wij maar mee zwieren en plezieren onder de grondstelling: Laten wij eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij, och...dan zijn wij er uiteindelijk toch niet bij.

Het is een simpele boodschap die wij kunnen leren uit het leven van Anna.

En dan vind ik het wonderlijk dat, als de kleine Jezus voor Gods aangezicht wordt voorgesteld in de tempel voor Zijn lossing, Simeon daar is die al door God aangesproken was, en de vertroosting van Israëel verwachtte, en dat daar ook Anna is, die spreekt tot allen die de lossing van Jeruzalem verwachtten. Het is de kroon op haar onophoudelijk en onafgebroken dienen van God, dat zij de ‘dag der vervulling’ mag zien. Zij heeft dezelfde vrede in haar ziel als Simeon wanneer hij zegt: *‘Nu laat Gij Heer Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord.’* Dat is een vrede, die alle schatten en genot van deze wereld ver te boven gaat, en die God – door de Heilige Geest – wil uitgieten in de ziel van een mens.

*Hoe zal ik U dan ontvangen?
Hoe wilt Gij zijn ontmoet,
o, 's werelds hoogst verlangen,
des sterv'lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte!
Houd zelf de fakkel bij,
die, Heer, ons onderrichte,
Wat U behaag'lijk zij!*

© Ds. A.A. Leenhouts: "Anna"
(1987)
Redactionele bewerking 2021



GETUIGENIS
EN EENHEID

Stichting Getuigenis en Eenheid
Postbus 64814, 2506 CE Den Haag
info@getuigeniseneenheid.nl
www.getuigeniseneenheid.nl